

Månedsbrev for Maj

Sommeren er kommet, at vi nyder det i fulde drag. Vi har allerede været i gang med vandsprederen, og andre ting med vand.

Maj er gået hurtig, da vi har haft mange forskellige tiltag. Der er blevet lavet et nyt stillingsopslag på min stilling, men ved ikke endnu, hvor mange der har søgt. Jeg glæder mig, så meget til "kun" at skal være pædagog.

Der har været besøg på Møldrup skole for de kommende skolebørn – Alle kogler har været på besøg hos Sasha og Jacob, hvor vi var i bakkerne, og fiske, og det var en herlig dag. Tak til Heidi og Thomas, for det fine arrangement. Vores årlige koloni, var som altid, en rigtig god oplevelse, og vi var ude og sejle – en lang tur ud på tangen – besøg på legepladsen – leg i skoven – snitte med knive og meget mere. Herhjemme have spirerne og koglerne en dejlig fest, hvor alle var fint klædt på, og vi dansede – lege pudeleg – og skattejagt, det hele sluttede med en god dessert.

Vi har igen i år, haft besøg af "soldamen", som læste en bog om solens farlige stråler og om hvordan man skal passe på sig selv.

De børn som skal gå på Hvilsom skole, har nu gået der hver tirsdag siden April.

Spirerne har været på flere ture, med madpakkerne, og på ture hvor de har samlet skrald, og ved nu en helt masse om hvordan man skal være i naturen.

Vi har og bruger meget tid på den nye persondataforordning, og tror, at vi snart er i land med det. Der vil også komme noget, som i skal skrive under på.

Nu nærmer sommerfesten sig, og det er jo skolekogleforældrene, der skal lave tilbehøret til det kød, som vi selv skal have med. Det er Jane (Theodors mor) der er tovholder, så hende hører i fra.

I uge 26 – 27 og 28 har vi en ung praktikant, som hedder Nickolaj, og han er der hver dag fra kl.9.00 – 13.00.

Det er Anders`s sidste dag den 29.6. og der holder vi også kaffedag.

Vi er blevet fotograferet, og har fået nogle fantastiske billeder, syntes vi.
Anja har ferie i uge 24 men så har vi jo heldigvis Sara.

HUSK AT SKOLEKOGLERNE SKAL TIL 1-1-2 DAGEN DEN 6.6.

PÅ FREDAG SKAL SKOLEKOGLERNE PÅ BESØG HOS THEODORS BEDSTEMOR, OG DER
SKAL VI I SKOVEN OG FINDE DEN STORE STEN. HUSK SELEPUDER.