



Kære forældre og børn

Vi ønsker jer alle en rigtig god sommer, og vi glæder os til at se jer igen, efter en dejlig ferie.

Juni måned er som altid, en travl måned, hvor der både har været overleveringssamtaler med skolekoger og besøg på deres skoler. Skolekoglerne har været til 1-1-2 dagen, og det var en fornøjelse at være af sted med børnene, og de var så interesserede i alt det vi så og prøvede. Skolekoglerne var også på koloni, og der er vi jo privilegerede, da vi kan låne et sommerhus kvit og frit – stor tak til Thomas` s svigerforældre. Spirerne og de andre kogler, havde en fantastisk fest her hjemme, og de nyder også at de ”kun ” er dem, som har fest.

Brandemnet var en stor succes, som det plejer, og alle fik lov at slukke ild – lære at lave/omgås ild – hvad gør vi hvis der opstår ild i børnehaven og hvor skal vi gå hen – hvordan man bruger 1-1-2. Vi lavede forskellige forsøg med hvad der kan brænde.

Igen i år holdt vi en dejlig sommerfest, og som altid var der stor opbakning til arrangementet, men det eneste der gik lidt kuk i var nok, hvem, der stod for maden, og det tager vi til efterretning næste år. Som vi her i huset siger til hinanden, så løfter vi i flok, og det er vi gode til.

Udflugten går i år, til Arden Naturlegeplads, og vi håber at vejret er med os, men vi lægger selvfølgelig billeder op, så i kan se hvad vi har lavet, på turen.

Der er ingen månedsbrev i juli og ikke nogen månedsplan.

Anne-Sofie som børnene allerede kender, starter jo fast hos ”spirerne”, som vi har valgt at de stadig skal hedde, da de andre jo er kogler, og skolekogler.

I vil i næste uge modtage en mail, fra os, så i kan se hvordan vi sammensætter børnene efter ferien.

VI ØNSKER JER ALLE EN RIGTIG GOD FERIE OG DE BEDSTE ØNSKER OM EN GOD FREMTID, FOR SKOLEKOGLERNE PÅ DERES NYE SKOLER.

Hilsen Anders – Thomas – Martha - Hanne