

"God morgen, sol"

God morgen, sol!
God morgen, morgensol,
som skinner ned på bellis og viol
og ned på Jens og Karl, de frække fyre,
der står og tisser på en tissemyre.

Men myren må man ikke tisse på,
og derfor råber jeg:
La vær og stå og tis på myren,
men gå hjem igen med jeres tissemyretissemand!

"En kastanjemand"

En kastanjemand – fra kastanjeland
Har en mælketand - og en tissemand.
Han har lange ben, og en mave så ren
den er blank som af sølv – den er tyk som af øl.
Han synger: Ba-ba-ba ba-ba-ba ba-ba-ba-ba.
Han synger: Ba-ba-ba ba-ba-ba ba-ba-ba-ba.

En kastanjemand – fra kastanjeland
Drikker saftevand af en plastikspand.
Han er glad for mad- og for brusebad
- som læser om i et dameblad.
Han læser: Ba-ba-ba ba-ba-ba ba-ba-ba-ba.
Han læser: Ba-ba-ba ba-ba-ba ba-ba-ba-ba.

En kastanjemand – fra kastanjeland
Leger tit med sand på en badestrand
Men når solen går ned – bli'r han meget vred
- så han råber og slås – bare ikke med os.
Han råber: Ba-ba-ba ba-ba-ba ba-ba-ba-ba.
Han råber: Ba-ba-ba ba-ba-ba ba-ba-ba-ba.

"På et lille grønt blad"

På et lille grønt blad lå en larve grå
Og den smilte så glad for den tænkte på,
At til sommer når solen bliver rund og gul
så bliver jeg til en stor og dejlig sommerfugl.

"Jeg er en lille undulat"

Jeg er en lille undulat
Jeg har så ondt i min mave
for dem jeg bor hos, for dem jeg bor hos
De er så nærig.
De gir mig sild hver eneste dag
Og det kan jeg ikke lide,
For jeg vil heller', for jeg heller'
Ha' coca cola og is.

"Lille skorstensfejer"

Lille skorstensfejer går
op ad skorsten høj og stor.
Går så højt han komme kan
ud på taget klatrer han.
Han deroppe ser sig om
og det synes ham som om,
han om solen kunne ta'
og han råber højt HURRA.

"JENS PETERSENS KO"

Jens Petersens ko, den har horn,
og ben den kan gå med på jord'n
og så har den hale, med den slår det smæk,
Og så jages fluerne væk.
Og ved du hvad den ellers kan,
jo, den kan gi' mælk i en spand,
og så kan den stange og brøle og glo,
Se det var en spændende ko, Muuuuhhh.

"HJULENE PÅ BUSSEN"

Hjulene på bussen drejer rundt, rundt, rundt,
runt, rundt, rundt, rundt, rundt, rundt.
Hjulene på bussen drejer rundt, rundt, rundt,
gennem hele byen.

Dørene i bussen siger åbne og lukke, åbne og lukke,
åbne og lukke.

Giraffen i bussen siger, av mit hoved, av mit hoved....

Pengene i bussen siger klir, klir, klir klir, klir, klir...

Hornet i bussen siger, båt, båt båt.....

Babyerne i bussen siger vræl, vræl, vræl...

Elefanten i bussen siger, flyt dig lidt, flyt dig lidt,....

Børnene i bussen siger, vi vil ha' en is, vi vil ha' en is...

Sure frøken Madsen siger, hold så op, hold så op....

Buschaufføren i bussen siger farvel og tak farvel og tak....

"MESTER JACOB"

Mester Jacob, mester Jacob
sover du, sover du?
Hører du ej klokken, hører du ej klokken,
bim bam bum, bim bam bum

Jeg hører torden, jeg hører torden,
gør du det, gør du det?
Pliske plaske regnvejr, pliske plaske regnvejr
jeg blir våd, jeg blir våd

Myggen sværmer, myggen sværmer,
jag den væk, jag den væk.
For myggen den vil stikke, for myggen den stikke stikke,
klø klø krads, klø klø krads.

"GIRAFFEN GUMLE"

Giraffen Gumle gik en tur
på Afrikas savanne.
Der mødte den et næsehorn,
som der ville danse vals.
Giraffen Gumle græd,
og fik en rynke sin pande
For han ku' ikke danse med sin meget lange hals

Giraffen Gumle gik en tur
på Afrikas savanne
Han græd og græd,
fordi han ikke kunne danse vals.
Så mødte han en hungiraf,
som kyssede hans pande,
Og sagde pyt med det,
for jeg vil hellere flette hals.

"MARIEHØNEN EVIGGLAD"

Mariehønen Evigglad
gik tur på et rabarberblad,
og mødte Søren Snegle der lå,
og sov med sneglehuset på.

Så blev det regn og torden-vejr
og Evigglad fik våde tæ'r
så derfor slog hun bankeslag,
på sneglehusets lille tag.

Og sneglen råbte højt:
kom ind i læ for torden, regn og vind,
her er lidt snævert, som du ser,
men der er lunt og tørvejr her.

Så sad de begge to og lo
i Søren's lille sneglebo,
og hvis jeg ikke tager fejl,
blev Evigglad til madam Snegl.

"DER SAD TO KATTE PÅ ET BORD"

Der sad to katte på et bord
kritte-vitte-vit bom bom,
den ene på den anden glør
kritte-vitte-vit bom bom,
så sa' den ene: "Hør min ven,
kritte-vitte-vit bom bom,
sku' vi ikke kravle ned igen?"
kritte-vitte-vit bom bom

Og da de så var kravlet ned,
kritte-vitte-vit bom bom,
så sa' den anden: "Hør min ven,
kritte-vitte-vit bom bom,
sku' vi ikke kravle op igen"
kritte-vitte-vit bom bom
Så kravlede de begge op,
kritte-vitte-vit bom bom.

"Hvis du ser en krokodille i dit badekar"

Hvis du ser en krokodille i dit badekar,
skal du ikke blive bange, for den er så rar,
hvis du gi'r den en kop kaffe og en go' cigar.

Hvis der sidder en gorilla i dit cykelskur,
skal du bare ta' det roligt, den bli'r ikke sur,
hvis den får et par bananer og en cykeltur.

Hvis der ligger en løve på dit skrivebord,
skal du ikke løbe ud og si' det til din mor,
hvis du klapper den på ryggen, gør den ikke spor