

# Bænkebidder Billy

Der var en lille bille  
der hed Bænkebidder Billy,  
som skulle rejse, til den anden ende af byen  
For der var søsters fødselsdag, så der var sikkert hjemmebag  
det var lige noget for Bænkebidder Billy



*Så han skyndte sig at pakke,  
tog sin rygsæk og sin frakke,  
og gaven til sin søster han havde købt.  
Og så fandt han sine sko  
Men han snøred' kun de to  
Og så faldt han ligeså lang han var på nakken.*



Da han ikke nåede toget  
Måtte Billy finde på noget,  
for nu kunne det jo ske han komme for sille  
For tænk hvis hele kagen,  
han ku allerede smage den, var forsvundet inden han har fået en lille bid



*Så han skyndte sig at pakke,  
tog sin rygsæk og sin frakke,  
og gaven til sin søster han havde købt.  
Og så fandt han sine sko  
Men han snøred' kun de to  
Og så faldt han ligeså lang han var på nakken.*



Så han ringede til en taxa  
Den skulle komme med det straks 'ja  
Til Bænkebidder bakken nummer 9  
For klokken den var mange  
Og Billy han var bange, for at festen hos hans søster var forbi.



*Så han skyndte sig at pakke,  
tog sin rygsæk og sin frakke,  
og gaven til sin søster han havde købt.  
Og så fandt han sine sko  
Men han snøred' kun de to  
Og så faldt han ligeså lang han var på nakken.*



Men da bilen endelig kom  
Var Billy faldet om  
Af træthed af at snuble og at snøre.  
Så moralen den må være.  
At det første man må lære, Har man flere ben end et eller to



*Så må man huske på at snøre alle sko  
Så må man huske på at snøre alle sko  
Ja du må huske på at snøre dine sko  
Om du Har flere ben end et eller to  
Og jeg kan love dig at, kagen var god  
For jeg havde husket på at snøre alle sko.*

