

Månedsbrev for november

November er jo gået med hemmeligheder, som f.eks. handler om farver – former – og lidt perler – men så får i heller ikke mere at vide .:-)

Vi har gået tur og fundet materialer til vores bedsteforældredag, som igen var en stor succes, hvor der blev klippet – klistret og lavet dekorationer, som børnene fik med hjem. Det var en dejlig dag, som sluttede med kaffe – saftevand og kager, som nogle af vores søde forældre havde bagt. De var så flotte og gode.

I onsdags var vi jo til julefrokost på Simsted kro. Det er en stor fornøjelse at se jeres børn, sådan en dag, de var dygtige til selv af spise med kniv og gaffel, og de fik både sild og karrysalat – frikadeller – fiskefilet – nuggets - agurker og gulerødder, og da vi havde danset om juletræet, fik alle børn en slikpose.

Vi er snart færdige med at være i cirkus Total, som hver gang har været en dejlig oplevelse for både børn og voksne. Vi har mødt så mange dyr, og forskellige artister, og hver gang skal vi alle lave forskellige opgaver til, og det kan være gymnastik – det kan være et sjovt rim og børnene genfortæller hver gang, hvad der er sket.

Vi siger snart velkommen til Johanne og hendes forældre og til Olivia og hendes forældre, som vi jo kender i forvejen, så det glæder vi os meget til.

I december skal vi på besøg på Boldrup museum, og finde nissen, og høre om hvad der skete på gårdene i gl.dage. Hold øje med info tavlen, for der skriver vi hvad til børnene skal være der den dag.

HUSK AT VI HAR LUCIA OPTOG DEN 13.12 KL.15.00 OG VI SKAL HAVE KAFFE OG ÆBLESKIVER.