



d.29.4.13

Månedsbrev for April

Så er April måned også gået, og vi har igen haft mange projekter i gang.

Velkommen til vores nye børn: Lea – Carla og Villads, så nu er vi på 30 børn Juhuu, godt vi fik de



boller

Vores eventyr uger gik rigtig godt, og mange af børnene fik mod på at stå frem og sige noget, men nogle gik dog i stå, da vi havde bedsteforældredag. De to uger inden vi skulle vise vores eventyrstykker, gik med at male kulisser og finde udklædning og med at øve hvad vi skulle sige. Vi havde en dejlig bedsteforældredag, hvor vi spiste, så skuespil og hyggede os sammen. Vi er alle enige om at det ikke er sidste gang at vi laver skuespil.

Vi voksne byttede stuer i 2 uger, og det har gået rigtig godt, og vi har læst – sunget – leget sanglege og malet hos spirerne og hos koglerne har de holdt drenge og pigedage, hvor der er lavet trylledøj hos pigerne og drengene har lavet biler af træ. Det har været et godt forløb, og vi har set på hinanden børn med andre øjne, og fået større forståelse for hinandens børns færdigheder.

Vi skal på tur til Ågades børnhave med koglerne i morgen formiddag, og vi tager bussen.

Vi skal have indianer emne i Maj Måned, og mangler ting til at hamre på vores totempæl, så har i noget i vil af med, så send det med i løbet af ugen.

Vi har meget fokus på de kommende skolebørn, og de har deres opgaver med hjem, så i kan se hvad vi laver, og de kan lave det færdig som de evt. mangler. De må lave den side, hvor der er sat



en stjerne.

HUSK AT TAGE MAPPEN MED IGEN, DAGEN EFTER

Der bliver tilbud om samtale, for skolebørnene i Maj måned, men det hører i nærmere om.

Hilsen Personalet