



Kære forældre.

Septembers himmel er så blå, ja det har den været, og det har vi rigtig nydt, både ude og inde. Vi er rigtig godt i gang med vores emne om sprog, og alle kasserne med dyrene, er ved at være klar. Spirerne arbejder næsten hver dag med hit med sproget, hvor koglerne også lærer om dyrene og deres bogstav, men vi skriver også gerne bogstaver. På begge stuer, synger vi meget, og hos koglerne arbejder vi også med rytmer. Koglerne har mødt Hurtighunden og stopop sneglen, og dem vil i også møde, til forældremødet, så i ved hvad børnene snakker om.

Spirerne øver sig i at klippe, og lave forskellig vinduespynt, så gå ned og se hvor fint der er, og på vejen derned, kan i beundre vores nye fine vægmaleri, som Poul Spangaard har tegnet og malet. Vi har jo også været i bevægelsesparken i Ålestrup, hvor vejret rigtig var med os, og børnene legede på alle de forskellige legeredskaber. Spirerne har været på besøg hos Anders, og det var en stor succes for han havde et legetårn, så der var gang i den. Koglerne har været i skoven, og finde forskellige blade, som de har lagt i pres, så de kan lave et flot efterårsbillede.

Der er blevet lavet en ny flot bålplads, hvor vi kun mangler at få sat rækværk op omkring.

William – Magnus og Mikkel har holdt fødselsdag i børnehaven, med dejlig kage.

Nu siger vi også farvel til Sanni, som skal ud og søge nyt arbejde, og vi ønsker hende god vind fremover.

Når i får månedsbrevet, vil i jo se, at vi har slettet nogle legetøjsdage, og øget cykeldage. Det er et forsøg, og vi vil drøfte det med jer til forældremødet. Vi syntes at alt det legetøj de har med, er alt for meget, så jeg håber vi sammen kan finde en god løsning på dette.

**HUSK EKSTRA TØJ/UNDERTØJ OG STRØMPER I KASSERNE, NU HVOR EFTERÅRET ER PÅ VEJ**

Til orientering: der er bedsteforældredag den 24.11. da der er nogen som har spurgt om det.

Hilsen Hanne