

Månedsbrev for februar.

Februar er snart forbi, og det har været en måned, hvor vi har haft en praktikant, fra Fjeldsø Friskole. Det er dejligt når de unge mennesker har lyst til at prøve kræfter med vores institution, og Lærke, som hun hed, var rigtig god til at aktivere og lege med børnene. Tak til Lærke for en god indsats.

Vi har fået lov at beholde Louise ind til jul, og det er både børn og voksne glade for.

Velkommen til Mathias R - Smilla og hendes forældre, og på mandag starter Simon, så bliver vi 29 børn☺. Det har krævet lidt ekstra opmærksomhed, som selvfølgelig er dejlig, men de skal jo også lærer at gå i børnehave.

Skolekuglerne arbejder i deres mapper, med tal - bogstaver - begreber osv. Og det er nogle ivrige børn, som alle er meget interesserede. De andre kugler arbejder også med bogstaver, og har små opgaver, sammen med Thomas og Katja.

Vi er begyndt på at læse bøger med kapitler, og de skal hver gang, genfortælle om hvad vi læste om dagen før, for at styrke deres sprog - huske - formulere og lytte til hinanden. Lige nu læser vi Folk og røvere i Kardemomme By, en herlig bog.

Vi har alle været ude og hente fastelavns ris, og lavet sjove masker, og klippet flot pynt til riset. Vi har sunget fastelavnssange og leget bide til bolle og lavet "snørrebånds stafet, og været meget ude, i det dejlige vejr.

I vinterferien er der blevet bagt fastelavns boller og der var hygge med de få børn som var her. Falck har været her og holdt et førstehjælps kursus sammen med alle børnene, og der blev fortalt om hvad man gør hvis man slår sig, eller hvad man gør hvis andre kommer til skade. Vi fik en bog, som vi ofte læser i, og der står alle de ting som vi hørte om og en masse andre gode oplysninger. Vi har været ude og gå post, med indbydelser, til vores 2 års fødselsdag, og det var en god tur, hvor alle var post:-)

I dag er der blevet bagt til vores fødselsdag.

Nu er det tid til termotøj /regntøj og gummistøvler.