

Månedsbrev for November

Vi vil gerne sige tak for et godt forældremøde, og syntes at vi kom omkring mange væsentlige ting, som jeg lige vil give et kort referat af, da der var et par stykker som ikke kunne komme.

Vi fortalte om vores bytte gruppe uger, og fandt ud af, at det er ikke gået, at begge voksne, fra begge grupper bytter, så næste gang vi bytter, er det kun den ene fra hver, så det ikke giver så mange frustrationer for de små, men ellers er det rigtig godt, da vi ser på hinandens børn med andre øjne, og kan få en god dialog – og hjælp til vurdering af grupperne. Jette gav et flot oplæg, om det sprogkursus hun havde været på, og vi så nogle video klip om samtaler barn/voksen, og fik oplæg om hvordan vi taler til børn. Anders fortalte om det kursus han havde været på, og som omhandlede "at stamme" Hos spirerne holdt de samling, og fik en snak om hverdagen, og hos koglerne snakkede vi om hvordan gruppen fungerer, og om hvad der skal ske for de kommende skolebørn, og om de opgaver de skal have efter jul. Forældrene hos dem lavede en tegning, som børnene får 2. december.

Her i november har vi lavet mange hemmeligheder – haft samtaler – lavet sprogvurderinger - været i gymnastiksalen.

I skoven har vi fundet træ, som vi har lavet stjerner af, og hos koglerne har vi også lavet stjerner, som vi har malet, og kommet glimmer på, og de er rigtig flotte, som de hænger der i gangen.

Spirerne er begyndt at lave forskelligt julepynt, som skal hænge på stuen. Til samling øver de julesange.

Vi har hængt billeder af hvad tøj de skal have på ud, op på stuerene og i gangen, så de selv kan se hvad de skal tage på. VI HAR MEGET FOKUS PÅ AT DE HUSKER VANTER OG HUE.

FRA NÆSTE ÅR, SKAL I IKKE HAVE NOGET MED TIL SMØRSELV DAG, DET ORDNER VI.

Vi havde en rigtig dejlig bedsteforældredag, og fik lavet fine dekorationer og meget flot klip, men vi hyggede os med vores bedsteforældre.

Nu glæder vi os bare til julefrokosten på Simsted Kro, fredag d.6.12.

Hilsen personalet