

Månedsbrev for Marts.

Vores 2. år's fødselsdag blev fejret, med mange besøgende og det var dejligt, at så mange kiggede forbi.



Velkommen til Simon og hans forældre.



Fastelavnsfesten sammen med Hatte, var spændende, og vi var flotte klædt ud. Det er dejligt at se hvordan børnene og dem fra Hatten kan være sammen, og nu har vi også fået en lille hjælper, som hedder Maria og hun kommer 2 gange om ugen i en times tid. Maria bor på Hjertebo, og hun er god til at spille og lege med børnene. Så velkommen til Maria.

Vores musik arrangement gik rigtig godt, og vi sang – så teater – og lavede rytmer, og vi skulle alle op og danse. Det var sjovt. **koglerne har været i gang med at klippe gækkebreve, og dem får i med hjem, og så kan i sammen med jeres barn, bestemme, hvem der skal have det. Vi har også lavet invitationer til bedsteforældrene, og dem får de også med hjem, og så håber vi at i vil sende dem videre for os.** 😊

Skolekoglerne har været i Antons gryde, og lege natur banko, og vi har været i gymnastiksalen og spille fodbold, og vi var nær blæst væk på vej derind, så det var godt at vi havde fat i hinanden.

Vi voksne har været på et fantastisk kursus, hvor vi arbejdede med teori U, som er et redskab til at se muligheder frem for begrænsninger, og en masse andet, som vi skulle spille rollespil om, og det var vi rigtig



gode til især Anders, for han var jo i træning

Spirerne har været på tur til søen og skoven, for at se om de kunne finde de steder hvor hjortene sover, men det kunne vi ikke, men vi fik øvet balance og motorik, i den ujævne skovbund. Vi har klippet blomster, og været på jagt efter forårstegn i vores egen skov, og der har vi klippet grene, og taget dem med ind, så vi kunne følge dem fra knob til blad – det kan i se i køkkenet. Vi har leget meget ude i det dejlige forårsvejr. Spirerne har haft besøg af dagplejen (Alice og Susanne), da vi jo snart får Andreas og Frederikke ned til os.

Igen i år, var vi på besøg hos Gert, og igen var det en succes. Vi var i stalden og fik fortalt om køerne, og om hvor mælken kommer fra, og om hvordan man malker, bagefter var vi hos de små kalve, og dem fik vi lov at gå ind til, og klappe, men kalvene var lidt skræmte, så vi måtte gå stille, og det var alle børnene dygtige til, og nogle af børnene prøvede at få suttet på fingrene af en lille kalv. Til sidst sad vi på halmballer og spiste vores madpakker. Louise havde fødselsdag, så hun gav kage.



TAK TIL GERT, OGSÅ FOR DE FINE KRUS TIL AT LAVE SMØR I.

Vi har meget fokus på at børnene kommer ud både formiddag og eftermiddag, og det betyder at der er brug for ekstra tøj. Vi er så småt begyndt at spise eftermiddags mad ude, og snart bliver madpakkerne også taget med derud, og det glæder vi os meget til.

Der vil igen være **sprogvurdering på skolekoglerne**, så hold øje med jeres mailbox, for i får jo et link, som i skal trykke ind på, og udfylde skemaet. Er der spørgsmål til det, så kontakt Jette eller mig.

Hilsen Hanne