



## Månedsbrev for Maj

Så er Phillip startet og vi kan samtidig glæde os over, at han skulle starte i vores, endelig, nyrenoverede lokaler. Vi er næsten på plads og vi nyder det alle, så gå endelig ned og se hvor godt det er blevet.

Her i Maj, har vi læst mange mange eventyr, og fik valgt det stykke, som koglerne skulle vise til vores velbesøgte bedsteforældredag.

Spireren har været på gåtur til bækken, og med kun 1 i vandet 😊. Koglerne har været i gymnastiksalen og ellers har vi plantet vores tomater ud, og det var jo mange, som vi fik ud af de ituskårne tomater.

Skolekoglerne har været på koloni, og det var en fantastisk tur igen igen, og vi er så glade for, at Thomas`s svigerforældre vil låne os deres flotte sommerhus. Det er så dejligt, at være sammen med børnene på den måde, og vi fik set og oplevet så meget. Sejlturen, som nær var gået i vasken, på grund af lyn – torden og mega meget regn, blev alligevel et hit. Vi gik en laaaaaaang tur ude på tangen, hvor vi fandt smukke sten og mange forskellige stand skaller og østersskaller. Godt de kun havde en lille pose med 😊.

SPIRERNE HAR ET FORSØG I GANG, DA NOGLE AF DRENGENE HAR SVÆRT VED AT LEGE MED ANDRE TING, END TRAKTORER, SÅ DERFOR HAR DE VALGT AT LAVE TRAKTORFRI DAGE, MANDAG OG ONSDAG, OGSÅ FOR AT GIVE DEM NOGLE ANDRE LEGE RELATIONER

Spirerne havde en fantastisk fest herhjemme, som de fortalte meget om, især den mærkelige snemand.

Nu nærmer ferien sig, og vi vil i næste måned, koncentrere os om brandemnet.

**VIL I FORÆLDRE VÆRE SØDE, AT HJÆLPE JERES BARN MED AT RYDDE OP I SIN GARDEROBE, INDEN I GÅR HJEM, OG LIGELEDES ER DET MEGET VIGTIGT, AT I TAGER DET HELE MED HJEM FRA GARDEROBEN OM FREDAGEN, ELLERS FÅR I IKKE VASKET JERES BARN RUM AF, INDEN MANDAG.**

Vi har sagt farvel, til Frederik, da han er startet med et nyt arbejde, og vi kan sige goddag til Sannie, som skal være her i praktik, fra den 12.6. og 10 uger frem.

HUSK HUSK HUSK – DER ER ARBEJDS DAG DEN 25.8.17. I HØRER NÆRMERE.

Hanne