

Måneds brev for oktober

Dagene går hurtigt, og vi nyder alle de farver, som træerne har nu, og børnene samler mange blade, som de tager med hjem.

Det har været meget sjovt og belærende at bytte grupper, både for børn og voksne, men det hører i nærmere om til vores forældremøde på tirsdag.

Vi har nu modtaget vores cd, med alle de sange som vi har indsunget, og den blev rigtig god. Børnene forklarer ivrigt hinanden, ” hørte du lige at det var mig der sang så højt”.

Spirerne har arbejdet med farver, og har lavet sjove billeder med fingrene. De har også snakket om højre og venstre hånd, som de derefter har lavet en hånd og fod tryk af, men dem kan i se nede på stuen. Der blev klippet drager og de hænger i vinduerne. Vi har sunget mange sange, og leget sanglege

Koglerne har arbejdet med vind og vejr, og lavede vindmålerpinde og vindmøller, og det var en stor succes. Der blev arbejdet med børnenes navne og lavet navneskilte. På deres ” vilde dag prøvede de grænser af” både med fart og balance. I Antons gryde, blev der klatret i træer, og fundet dyrespor, og en rævehule. Det hele sluttede med en våd kastanje tur med uden dørs spisning og motionsløb, hvor alle børnene aktivt deltog, og der blev løbet godt til.

Nu har vi udhulet græskar og klippet Halloween pynt og leget med kastanjer.

Nu glæder vi os rigtig meget til vores bedsteforældredag den 29.11. og så starter tiden snart, hvor vi begynder at lave HEMMELIGHEDER.

**MÅ JERES BARN HAVE EN LILLE GAVE MED TIL CA. 20 KR. SOM JO SKAL BRUGES TIL VORES KALENDER I KØKKENET. De må gerne have dem med senest 22.11.13**

Håber at alle har haft nogle dejlige feriedage.

**Forældremødet er rykket til den 11. November kl. 18.30**

**Der er tilbud om samtale for store og små kogler i ugerne 47 Og 48, der kommer en seddel op på info tavlen.**

**Hanne**